

BÀ NGUYỄN PHƯƠNG NGA

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam

“SÁNG MÃI NGỌN LỬA CỦA TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NAM- A-DÉC-BAI-GIAN”



Trong phòng làm việc của tôi có một bức ảnh đen trắng đã nhuộm màu thời gian. Trong ảnh là Bác Hồ kính yêu đang trao đổi sôi nổi với một nhóm chuyên gia tại một giàn khoan dầu khí ở Ba-cu trên bờ biển Caspi lộng gió vào tháng 7 năm 1959, khi Bác tới thăm đất nước A-déc-bai-gian tươi đẹp. Người phụ nữ duy nhất đứng sau Bác chính là mẹ của tôi, khi đó bà đang là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô và được phân công tháp tùng Bác trong chuyến công tác này. Bức ảnh đã khắc sâu trong tâm trí tôi cùng với câu chuyện mẹ kể về thời khắc lịch sử đó và lời tiên tri của Bác Hồ: “Tôi nghĩ Việt Nam chúng tôi có biển, nhất định sẽ có dầu, nhưng đang chiến tranh, chưa làm được. Tôi hy vọng và tin rằng sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, các đồng chí sẽ giúp chúng tôi tìm ra dầu, rồi giúp khai thác và chế biến dầu, xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như Ba-cu”.

Chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Ba-cu 60 năm trước đây đã đặt những viên gạch đầu tiên để hình thành nên ngành dầu khí Việt Nam với sự đóng góp và giúp đỡ rất to lớn của

các bạn A-déc-bai-gian. Hàng trăm sinh viên từ Việt nam đã sang A-déc-bai-gian để học tập về tìm kiếm và thăm dò dầu khí. A-déc-bai-gian cũng đã cử nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đến Việt Nam vừa nghiên cứu khảo sát, đánh giá triển vọng dầu khí, vừa giúp Việt Nam đào tạo cán bộ. Sau bao khó khăn, gian khổ, với sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia tới từ Liên Xô trước đây, Liên bang Nga và A-déc-bai-gian ngày nay, tháng 6-1986, tấn dầu thô đầu tiên đã được khai thác, Việt Nam bước vào danh sách các nước sản xuất dầu khí trên thế giới. Ước nguyện của Bác Hồ đã trở thành hiện thực và thắp sáng niềm tin cho sự hợp tác và tình hữu nghị của hai dân tộc Việt Nam và A-déc-bai-gian.

Không chỉ đào tạo chuyên gia cho ngành dầu khí và đặt nền móng cho ngành công nghiệp quan trọng này, trong hơn sáu thập kỷ qua, A-déc-bai-gian đã giúp Việt Nam đào tạo gần 4.000 nghìn cán bộ nòng cốt trong nhiều lĩnh vực: khoa học, giáo dục, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia dầu khí, luật pháp, quân sự... Đối với rất nhiều người trong số họ, đất nước A-déc-bai-gian đã trở thành quê hương thứ hai của mình và họ luôn giữ mãi trong tim tình cảm về một đất nước, một dân tộc anh em luôn chia sẻ, đoàn kết và ủng hộ hết mình cho một Việt Nam đang vượt qua gian khổ, hy sinh, để giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và A-déc-bai-gian đã được nhiều thế hệ gầy dựng và dày công vun đắp. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 là những dấu mốc quan trọng khác, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam năm 1983 của cố Tổng thống Heydar Aliiev trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Đại sứ quán A-déc-bai-gian được thành lập tại Hà Nội năm 2013 với ngài Đại sứ đầu tiên Anar Imanov và các cộng sự đã góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt



Ảnh : Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Ba-cu, A-déc-bai-gian năm 1959.

là hoạt động giao lưu nhân dân. Tháng 5/2014 trong chuyến thăm của Tổng thống Aliev đến Việt Nam, nhiều cựu lưu học sinh Việt Nam tiêu biểu đã từng học tập tại A-déc-bai-gian như: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghiêm Vũ Khải, ... đã có buổi họp mặt chào đón Tổng thống trong bầu không khí rất thân thiết và gần gũi.

Cũng từ chuyến thăm của Tổng thống Aliev đã hình thành sáng kiến thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – A-déc-bai-gian (Hội) và Hội đã ra đời vào ngày 10/10/2015, là một tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Với 100 thành viên ban đầu, Hội đã nỗ lực phối hợp với Đại sứ quán A-déc-bai-gian tại Hà Nội tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của hai nước; tiếp các đoàn đại biểu A-déc-bai-gian sang tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam, cũng như tổ chức các đoàn Việt Nam thăm, làm việc tại A-déc-bai-gian.

Ước mơ của tôi được tới thăm Ba-cu, địa danh lịch sử gắn liền với kỷ niệm thiêng liêng của mẹ tôi, đã trở thành sự thật khi A-déc-bai-gian tổ chức Diễn đàn lần thứ nhất những người đã tốt nghiệp Trường Đại học quan hệ quốc tế Matxcova năm 2013. Tôi cũng có vinh dự được trở lại Ba-cu năm 2017 khi tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng của phong trào Không liên kết. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi, những chuyến đi này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về những phát triển mạnh mẽ, năng động của A-déc-bai-gian ngày nay dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Aliev. Là nước nằm trong top 20 nước đứng đầu thế giới về sản lượng dầu mỏ theo đầu người, A-déc-bai-gian đang thực thi những chính

sách kinh tế hiệu quả, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân, và đang phát triển các ngành kinh tế khác, không chỉ dầu mỏ. Thủ đô Ba-cu là sự kết hợp tuyệt vời giữa nét đẹp truyền thống của nền văn minh cổ xưa, với những công trình kiến trúc rất đẹp và hết sức hiện đại. Và đặc biệt là những người bạn A-déc-bai-gian hồn hậu, mến khách, năng động, sáng tạo và vẫn dành tình cảm đặc biệt quý mến cho nhân dân Việt Nam. Với truyền thống của một nền ngoại giao 100 năm tuổi, A-déc-bai-gian đang phát huy vai trò tích cực trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trên cương vị Chủ tịch của Phong trào Không liên kết.

Tiềm năng và triển vọng hợp tác của hai nước chúng ta rất lớn. A-déc-bai-gian là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận các quốc gia vùng lân cận Nam Cá-p-ca-zơ, vùng Caspi và Nam Âu. Mặt khác, Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để A-déc-bai-gian tham gia vào thị trường Đông Nam Á, những tổ chức mà Việt Nam là thành viên như ASEAN, APEC, TPP và các tổ chức hợp tác kinh tế khác. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam -

A-déc-bai-gian sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, làm cầu nối hỗ trợ hợp tác giáo dục-đào tạo, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian để khai thác và phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng to lớn của cả hai nước.

Tôi tin tưởng rằng với nhiệt huyết, tình cảm gắn bó của người dân hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của chúng ta sẽ được làm giàu bởi những thành tựu và giá trị của thời đại mới và sẽ tiếp tục được vun đắp bởi các thế hệ hôm nay và mai sau./.